



Levenslessen voor kinderen

1 SCHOTEN In *De Gans en zijn broer* gaan Jo en Gert Jochens, twee echte broers, aan de slag met teksten van Bart Moeyaert voor een kindervoorstelling over hoe verwijderd, maar tegelijk afhankelijk van elkaar twee broers zich kunnen voelen.

Theater

Twee broers wonen samen in een soort werkplaats. We zien twee volwassen mannen aan een soort werkbank nestkastjes in elkaar timmeren. Kleine broer droomt van het leven op een boerderij waarop onder andere een gans rond waggelt, de metafoor voor grote broer. Die heeft daar aanvankelijk weinig oren naar en timmert nors verder.

Als de ernstige oudere broer onder het verbale geweld en de fantasie van jonge broer gaandeweg ontdoeit, wordt het schouwspel ontroerend. Bijvoorbeeld op het moment dat kleine broer besett dat hij ooit verder moet zonder zijn grote broer, naar wie hij zo ontkijkt. Maar ook grote broer blijkt alles bebalve van hout. Hij droomt op de tonen van The Bee Gees zelfs van een carrière als discodanser en wordt door kleine broer lieflijk aange-moedigd om die verdrongen ambitie toch waar te maken.

De broers Jochens geven gestalte aan twee personages die voor iedereen die zelf een broer of zus heeft, heel herkenbaar zijn: ze maken ruzie, zijn elkaar soms liever lelijker dan rijk, maar kunnen elkaar niet missen.

Regisseur Adelle Van Overpell gebruikte de teksten van Bart Moeyaert alleen als vertrekpunt voor deze voorstelling, maar de schrijver was heel enthousiast toen hij de theaterversie zag. We begrijpen waarom. De broers brengen de kinderen geregeld aan het lachen zodat deze theaterervaring niet tot nare dromen zal leiden. (Jad)

• *De Gans en zijn broer* in de Gemeentelijke Academie voor Muziek en woord, Jozef Van Craenstraat 4 2900 Schoten, op vrijdag 23 februari, voor iedereen ouder dan 10. Info en tickets: cultuurcentrum Schoten, 03-680 73 40, cultuurdienst@schoten.be