

# Theater: 'En retard'

**Denk je dat kindertheater enkel voor kinderen is? Fout! Ga eens kijken naar 'En Retard'. De voorstelling gaat over kwetsbare mensen die onafhankelijk willen zijn. 'En retard' is een ontroerend verhaal. Toch kan je ook lachen tijdens het stuk. Zoals wanneer Joeri, met pruik en blinkend kostuum, de zanger Claude François nadoet.**

Joeri en Nico zijn broers. Maar daar is weinig van te merken. Nico is een stoere kerel, knap en slim. Hij heeft ook een liefje, Maaïke. Joeri is wat trager. Nico heeft er genoeg van om voor Joeri te zorgen en de broeken van zijn grote broer te verschonen. Maar Nico kan niet zomaar vertrekken. Joeri is een grote fan van de Franse zanger Claude François. Als hij zijn platen opzet, zijn er even geen problemen. En het meisje

dat hij aan de bushalte ontmoet, geeft hem een speciaal gevoel... En de broers? Tussen hen vallen af en toe harde woorden. Maar het komt wel goed. Want op een dag krijgt Joeri een verrassend telefoontje...

**Meer informatie over 'En retard' van Theater Luxemburg vind je op [www.luxemburgvzw.be](http://www.luxemburgvzw.be)**

